



# Korfkidz nieuwsflitz

De maand augustus was een gezellige maand vol met leuke activiteiten. Wij hebben de zomervakantie afgesloten met het zomerfeest!

## Who's new?

Wies is gestart bij de Monsters&co. Welkom Wies, wij wensen jou heel veel plezier bij je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Max, Bruno, Noud, Rufus, Marti en Neeltje zijn doorgestroomd naar de Ratatouille. Heel veel plezier op jullie nieuwe groep.

## Holland

Wij begonnen de zomervakantie met het thema 'Holland'. Als uitje zijn wij naar de Zaanse Schans geweest. Hier hebben wij geleerd over de molens en kaas geproefd!



Als je aan Holland denkt, denk je ook aan klompen en Delfts Blauwe tegeltjes.

Wij hebben klompen versierd en op bordjes hebben wij Delfts Blauwe tegeltjes nagemaakt.

Bloemen, molens, landschappen van alles hebben de kinderen erop getekend en dit allemaal natuurlijk met een blauwe stift.

september 2021



## Jarigen

- 1 september werd Emilie 8 jaar
  - 8 september worden Ruben en Flore 10 jaar
  - 9 september wordt Elle 10 jaar
  - 14 september wordt Tom 5 jaar
  - 15 september wordt Max 7 jaar en Melle 10 jaar
  - 19 september wordt Philippa 8 jaar
- Van harte gefeliciteerd

## Belangrijke data

16-24 oktober	Herfstvakantie
31 oktober	Start Wintertijd
11 november	Sint Maarten (donderdag)
13 november	Landelijke intocht Sinterklaas
5 december	Pakjesavond (zondag)
25 december	Kerstvakantie
25 december	1 <sup>e</sup> Kerstdag (zaterdag)
26 december	2 <sup>e</sup> Kerstdag (zondag)
31 december	Oudejaarsdag zijn wij gesloten (vrijdag)
1 januari 2022	Nieuwjaarsdag (zaterdag)
10 januari 2022	Weer naar school

## Stoepkrijt wedstrijd

Wij hebben een stoepkrijt wedstrijd gehouden. De mooiste tekeningen werden gemaakt op de grond. Het plein zag er heel gezellig uit met alle kleuren!



## Tomatensoep maken

Van al het spelen krijg je natuurlijk ook trek. Wij hebben zelf tomatensoep en brood gemaakt. Wat heb je allemaal nodig voor het brood en voor de soep? Snijden, kneden, proeven... het was heerlijk!

## Oud Hollandse spelletjes

Bij het thema Holland horen natuurlijk ook Oud Hollandse spelletjes. Spijker poepen, blik gooien, ring werpen, koek happen, zak lopen en eierrace. Alles kwam voorbij. De kinderen hebben goed hun best gedaan. Als afsluiter hebben wij ook nog een bingo gedaan.





## Op een onbewoond eiland

Het tweede thema van de vakantie was 'Op een onbewoond eiland'. Wij hebben met dit thema leuke uitjes gehad. Wij begonnen met een uitje naar speelboerderij Elsenhoven. Daarna zijn de Ratatouille en Incredibles gaan waterfietsen. Er is een uitje geweest naar het Scheepsvaartmuseum en wij zijn gaan spelen bij het Linnaeushof.



## Fish and chips

Wij hebben ook met dit thema gekookt. Maar wat eet je nou eigenlijk op een onbewoond eiland? Wij hebben 'fish and chips' gegeten. De vis waren heerlijke vissticks en de chips hebben wij zelf gemaakt. Wij hebben aardappelen in plakjes gesneden en deze even gekookt en daarna in de oven. Ook hebben wij ijsjes gemaakt van fruit met water of melk. Op een onbewoond eiland kan het erg warm worden dus ijsjes zijn dan heerlijk!



## Eiland activiteiten

Als je op een onbewoond eiland zit, moet je zelf een hut bouwen waar je kunt slapen en schuilen. Wij zijn naar het park gegaan om takken te zoeken. Deze hebben wij meegenomen naar de Korfkidz en daar hebben wij zelf een hut mee gebouwd.

Verder hebben wij nog waterspelletjes gedaan om een beetje af te koelen en een ansichtkaart geschreven aan onszelf. Deze hebben wij op de post gedaan en is daarna thuis bezorgd!



## Verrekiijkers maken

Op een onbewoond eiland is het handig om een verrekiijker te hebben. Zo zie je de boten al van ver aankomen. De kinderen hebben zelf een verrekiijker geknutseld van lege toiletrollen. Daarna mochten zij geschminkt worden als stoere piraten. Sommige wilden liever als prinsesjes of ninja, dit mag natuurlijk ook.



## Stralende (film)sterren

Het laatste thema van de zomervakantie was 'stralende (film)sterren'. Als filmster moet je natuurlijk een beetje kunnen acteren daarom begonnen wij dit thema met een lesje drama.

## Gekke bekken museum

Wij hebben een gekke bekken museum gemaakt. Wij hebben de foto's uitgeprint en versierd. Deze hebben wij daarna door de Incredibles groep heen gehangen. Zo kunnen de kinderen altijd naar hun gekke bek kijken!



## Wall of Fame

In Hollywood heb je de Walk of Fame. Als je hier overheen loopt zie je alle namen van bekende sterren. Bij de Korfkidz hebben wij nu de 'Wall of Fame'. De kinderen zijn op hun mooist op de foto gegaan. Deze hebben wij op een ster geplakt en de sterren hangen in de gangen bij de Monsters en de Incredibles. Als je binnenkomt kun je kijken naar onze Korfkidz sterren!



## Shinen bij de korfkidz

Een dag mochten de kinderen in hun mooiste outfit naar de Korfkidz komen. Er was een catwalk waarop de outfits getoond mochten worden en de bso werd omgetoverd tot een echt restaurant. De kinderen kregen een drie gangen menu en de coaches waren de obers!



## De korfkidz zomerspelen

De laatste zaterdag van de zomervakantie, voordat de scholen weer begonnen, hadden wij ons zomerfeest. Het was een sportieve dag voor het hele gezin. Wij hebben leuke spelletjes gedaan zoals; zaklopen, bal werpen, verspringen en estafette. Hier zijn drie winnaars uitgekomen, maar iedereen heeft goed zijn best gedaan en een medaille verdiend!

Na al die inspanning hebben wij de ochtend afgesloten met een heerlijke barbecue. De coaches vonden het allemaal een erg leuke dag en wij hopen jullie ook. Zie de foto's om na te genieten van een TOP sportdag!





